

TIDNINGEN

SLÄKTDATA

Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA

Nr 4 2003



Kiettil Klasons berömda karta från 1644.

Britter i Lilla London

John Ashton har skrivit en bok om britterna som påverkade Göteborg

Bokmässan i Göteborg

2 200 program under fyra dagar

Minnen ur mitt liv

Följetongen i TIDNINGEN SLÄKTDATA fortsätter

Höstmötet

på Nordengården

Lär dig göra dynamiskt släkträd

Christer Engstrand visar hur man använder programmet Dynamic Family Tree (DFT)

LEDAREN

CDn hjälper föreningens medlemmar

Gensvaret från er medlemmar på Föreningen Släktdatas CD, som distribuerades med förra tidningen, har varit glädjande stort. Omdömena har varit mycket positiva, det märkte vi vid föreningens välbesökta höstmöte i oktober och, inte minst, på den strida strömmen av e-post, som vi fått från er medlemmar den senaste tiden!

Ett axplock ur skörden - Lars Larsson i Skövde skriver *"Hjärtligt tack för CDn som medföljde senaste numret av tidningen släktdata. Den är mycket bra därför att man inte behöver vara uppkopplad på internet som blockerar telefonen och så vidare. Man kan verkligen arbeta i lugn och ro med den här skivan."*

Intresset för Släktdatas CD har också varit stort vid de släktforskmöten, som föreningen deltagit i de senaste månaderna: Ronneby, Uddevalla och Kungsbacka/Onsala. Föreningen har fått ett antal nya medlemmar, eftersom många släktforskare inte enbart vill ha vår CD utan även vill bli medlemmar. Detta innebär att vi nu har över 500 medlemmar i föreningen.

En släktforskarförening i Norrland hörde av sig till oss med positiva omdömen om föreningens CD och ville också få råd och tips om hur vi tagit fram vår CD, eftersom man i föreningen också ville göra en motsvarande satsning.

Medlemmen Lars Larsson, som citerades tidigare, har önskemål om nya satsningar från Släktdata: *"Finnes planer på att börja lägga upp husförhörslängderna i dataregistren? Husförhörslängderna innehåller ju många intressanta uppgifter."* Visst har Lars rätt: husförhörslängderna är mycket intressanta och fler sådana register borde finnas med i vår databas. Tyvärr har lämpliga mallar för registrering av gamla husförhörslängder saknats. Tills nu - det är därför glädjande att kunna informera om att vår aktive webbmaster, Mats-Olof Sander, nu tagit fram förslag till Excel-mallar för att registrera även husförhörslängder. Tidigare finns, som ni nog redan vet, Excel-mallar för registrering av kyrkoböcker både på Släktdatas hemsida och på den nya CDn.

Kontakten med medlemmarna och andra släktforskare är mycket stimulerande för föreningen, alldeles oavsett om synpunkterna är positiva eller negativa (inte så vanliga, dock!). Frågor som gäller släktforskning försöker vi svara på, eller skicka vidare till någon som vet bättre! Men ibland är det svårt att ge svar - jag fick t.ex. för någon vecka sedan följande angelägna fråga i min e-brevlåda: *"Hej jag undrar om jag kommit rätt. Jag skulle vilja ha tag i en person som jag aldrig sett... Nämligen min syster... Om jag har kommit till släktforskning så hör av dig till mej om du vet hur jag ska göra.. Tacksam för hjälp"*

Möjligheterna för föreningen att kunna hjälpa till, när man har knapphändiga uppgifter och skall starta sin släktforskning från början, är inte så stora - det enda sättet är att gå en kurs i släktforskning eller att anlita en släktforskare, som åtar sig uppdrag att göra släktutredningar.

Även mallar för registrering av husförhörslängder skall finnas

Intresset för släktforskning har under sista tiden stimulerats genom den serie, som nu går på TV: "Min släktsaga". Jag har sett några av programmen i serien och de har varit välgjorda och väl dokumenterade. Programmen har berättat om märkliga livsöden i släkter, där ofta slumpen och udda händelser spelat en avgörande roll...

Snart stundar jul och ett nytt år och jag vill här ge dig ett tips till lämpligt julpyssel om du till äventyrs får en stund över: gör ett "dynamiskt" släkträd, anvisningar hittar du i denna tidning. Resultatet blir att din släktforskning kan presenteras på ett mer överskådligt sätt, där man lätt kan "klicka" sig från generation till generation i ett släkträd. Mycket användbart på din egen dator eller för publicering på din hemsida - dessutom kan du lätt bränna en CD med släkträdet - en fin julklapp till dina nära och kära - en julklapp, som dessutom har ett bestående värde ...

En **god jul** och ett **gott nytt år** önskar jag och Föreningen Släktdata!

Christer Engstrand
Ordförande i Föreningen Släktdata

SLÄKTDATA

är en ideell förening för släkt- och datorintresserade.

Föreningen bildades 1989.

Föreningen verkar för att sprida information om såväl släktforskning som datorteknik för densamma.

Föreningen verkar också för att framställa dataregister till låg kostnad över födda, vigda och döda.

Föreningen upptar medlemmar från hela Sverige och övriga nordiska länder.

Styrelsemedlemmarna finns upptagna på denna sida.

Medlemsavgiften är 125 kr per år och inkluderar TIDNINGEN SLÄKTDATA.

Prenumerationsavgiften för TIDNINGEN SLÄKTDATA är 125 kr per år. Medlemsavgiften/prenumerationsavgiften betalas till föreningens postgiro 410 40 40 – 3

Föreningens adress är:

SLÄKTDATA
c/o Gösta Dryselius
Nedergårdsgatan 18
416 54 GÖTEBORG
gostad@algonet.se

Föreningens hemsida:
<http://www.slaktdata.org>

TIDNINGEN SLÄKTDATA utkommer med fyra nummer per år. Bidrag i form av artiklar, notiser och tips är välkomna. De skickas till Per Liljeström. Redaktionskommittén förbehåller sig rätten att redigera insänt material. Privata annonser och upplysningar tas in gratis i mån av plats.

Nästa manusstopp:
1 februari 2004

Nästa medlemsmöte:
17 april 2004

ISSN 1102-7894

Styrelse för SLÄKTDATA 2003-2004

Ordförande **Christer Engstrand**
christer_engstrand@yahoo.se
Hammarvägen 174
421 65 Västra Frölunda
031-28 83 70

Vice ordförande **Björn Bergdahl**
bjorn@ibbab.se
Hällesås 6452
427 51 Billdal
031-91 07 87 Fax 031-91 14 14

Sekreterare **Håkan Hansson**
hakan@scansigma.se
Uppegårdsvägen 1
426 69 Västra Frölunda
031-29 75 71 Fax 031-29 75 71

Kassör, red. led. **Gösta Dryselius**
gostad@algonet.se
Nedergårdsgatan 18
416 54 Göteborg
031-84 34 08 Fax 031-84 34 08

Ledamot **Charlotte Börjesson**
charlotte.borjesson@telia.com
Tenorgatan 8
421 38 Västra Frölunda
031-47 80 93

Suppleant **Eva Holmén**
eva.holmen@mbox302.swipnet.se
Fiolgatan 2
421 41 Västra Frölunda
031-45 64 85

Webbmaster **Mats-Olof Sander**
moj@alertir.com
Rörviksgatan 17
421 65 V Frölunda
031-68 56 26

Suppleant **Björn Jönsson**
bjorn.jonsson@tamro.com
Ulvedalsgatan 31
442 43 Kungälv
0303-189 04

Redaktion för TIDNINGEN SLÄKTDATA

Lars Hellgren
lars.hellgren@mbox300.swipnet.se
Sparvvägen 7
434 96 Kungsbacka
0300-213 33

Lennart Johansson
lennart.030359190@telia.com
Trollhättevägen 5C
442 32 Kungälv
0303-591 90

Per Liljeström
per-lilje@swipnet.se
Vänskapen 3 e
443 34 Lerum
0302-131 91 Fax 0302 – 131 91

Jan-Ove Frantzich
jan-ove.frantzich@telia.com
Finnväsgatan 7
507 34 Brämhult
033-24 85 65

INNEHÅLL:

Ledare	2
Föreningsinformation	3
Britter i Lilla London	4
Bokmässan i Göteborg	6
Minnen ur mitt liv	8
Höstmöte på Nordengården	10
C:son, vilket namn	12
Den glömda lagen	12
Donsötank	13
Att skapa ett "dynamiskt" släkträd	14
Minnen ur mitt liv, forts	16
EXTRA	18
Nya register i SLÄKTDATAs arkiv	19
Kalendarium	20

Britter i Lilla London

Bokanmälan av Per Liljeström

Styrelsemedlemmen i GöteborgsRegionens Släktforskare, John Ashton, har efter idogt forskande skrivit en bok om britterna som påverkade Göteborg under nästan 400 år.

Ashton har valt att skriva boken på engelska – så engelsman han är. Men skälet han anger i förordet är att hans olika källor är på engelska, och vid en översättning går många valörer förlorade. Den förklaringen köper inte jag.

Naturligtvis skall John Ashton, där så är nödvändigt publicera originaltexten, men jag tror – efter att ha läst boken – att många fler svenskar och framförallt göteborgare skulle ha glädje av boken i svensk version. Tyvärr har jag, med mina kunskaper i engelska, nog inte bara missat nyanser utan även annat. Men jag tycker det är en bra bok.

Göteborg får privilegier

Redan från första stund (1621) har det funnits starka kopplingar mellan England/Skottland och Göteborg. De briter, som då hade och fick kontakter med den av holländare på sankmark grundlagda staden, påverkade naturligtvis staden, liksom holländare och tyskar. Från början var skottarna i majoritet bland briterna.

Mycket snart bildade man ett handelskompani, The English Trading Company, och ännu fler briter kom till Lilla London. En av dessa var Hans Maclier (född John Maclean), som snabbt blev borgare i staden. *Vad kan denne Maclier ha för band med Rutger Macklean på Svaneholm?*

Vi får parallellt med Göteborgs historia följa briternas historia och striderna mellan Englands och Skottlands kungahus. Hans Maclier var t.ex. en stor anhängare till Charles I. Var det därför han övergav Skottland för Göteborg?

En under 1600-talet känd göteborgsk engelsman var Francis Sheldon, som bl.a. startade skeppsbyggeri vid Masthugget, som på den tiden låg utanför stadens gränser. Han fick bl.a. uppdrag att bygga en prototyp för svenska krigsfartyg – Riksäpplet. Denna typ gällde fram till dess Frederick Henry Chapman tog över på 1700-talet.

1700-talet

Under 1700-talet konsoliderades briternas ställning i Göteborg. Två personer utmärker sig särskilt – William Chambers och Frederick Chapman, båda med skotsk härkomst.

Chambers engagerade sig i Svenska Ostindiska Kompaniet 1740, och Chapman, född 1721 på Nya Varvet, där huset fortfarande står kvar, praktiserade i England, men återvände till Sverige. Här startade han sin karriär som skeppsbyggare. Han ägnade konstruktionen mycket arbete. Fartygen var noga genomtänkta och med utförliga ritningar byggdes de, mestadels i Karlskrona.

Chapman dog ogift och adlad som af Chapman 1808.

I samband med kapitlet om af Chapman löser John Ashton en gåta för mig. Jag har sedan ungdomen vetat att Chapmans Torg och Chapmansgatan inte uppkallats efter af Chapman utan efter en annan person med samma namn. Knepig! Skulle det funnits två Chapman i Göteborg vid denna tid?

I senaste utgåvan av *Göteborgs Gatunamn – 1621-2000* står om Chapmansgatan: *Denna har troligen sitt namn efter kapten Charles (Carl) Chapman, kyrkskriven 1773-81 under tegelbruket i Hästhagen.*

Så här skriver Ashton (i översättning) på sidan 41: *Charles Chapman, den äldste sonen, är mindre känd än sin yngre broder, men han gjorde en framgångsrik karriär inom Ostindiska Kompaniet. Han var bl.a. kapten för sex fullbordade resor till China under åren 1752 till 1775.* Observera att han inte var befälhavare – det var förste superkargören.

Det kan knappast röra sig om någon annan Chapman.

SOIK

Sverige (läs Göteborg) var 1731 moget att starta *Svenska Ostindiska Kompaniet*. En av initiativtagarna var Colin Campbell, en annan var Niclas Sahlgren.

Den första ostindiefararen var Fredericus Rex Sueciae med Colin Cambell som förste superkargör och George Kitchen som andre kapten. Resan varade i 550 dagar, innan fartyget var tillbaka i Göteborg.

Förste superkargören var befälhavare för hela expeditionen.

Handel och kyrka i Göteborg

Många briter etablerade sig som handelsmän och exporterade järn och trä från Sveriges inland och Norrlands kustland till utländerna via Göteborg.

Den brittiska kolonin hade nu vuxit sig så stark att man ville (behövde) ha en egen kyrka. Initiativtagare var Colin Campbell, men inte förrän långt efter hans död kunde den första kyrkan invigas.

Bland alla de briter som kom under 1700-talet bör nämnas William Chambers, David Carnegie och Benjamin Hall, vars äldste son John Hall S:r med tiden blev Sveriges rikaste man.

Kallebäcks Källa

Två män, Henry Greig och Andrew Blackwood låg bakom Göteborgs första vattenledning från Kallebäcks Källa till Domkyrkoplan. Ledningen var klar 1787.

1800-talet

Under 1800-talet kom ytterligare ett stort antal briter – mest skottar – såsom Gibson, Dickson, Keiller, Barclay och Nonnen.

Den 18 maj 1808 var en speciell dag. Då var Göta Älvs inlopp fyllt med brittiska krigsfartyg, bland dem Nelsons flaggskepp Victory, nu under befäl av amiral Saumarez.

Riktig kyrka

Äntligen kunde den brittiska klanen i Göteborg år 1857 inviga sin riktiga kyrka – S:t Andrews, och Colin Campbells dröm hade gått i uppfyllelse. Robert Dickson lade grundstenen 1855 på den plats nära Kaserntorget där kyrkan fortfarande ligger.

David Carnegie lät 1857 bygga en egen kyrka ute vid Carnegies industriområde vid Klippan. Kyrkan döptes till S:ta Birgittas Kapell, men har inget med vår heliga Birgitta att göra. Det handlar om Irlands skyddshelgon S:ta Brigida. Kyrkan (kapellet) är en exakt kopia av kyrkan i Balquidder i Skottland. Det var Carnegies hembygd, och även den kyrkan lät han bygga.

Tredje skeppsbyggaren

Alexander Keiller blev den tredje brittiske skeppsbyggaren i Göteborg. Han startade Göteborgs Mekaniska Verksatd, som så småningom blev Götaverken.

Ashton har plockat fram kontroversen mellan Keiller och Gibson i Jonsered. De var inte precis såta vänner.

Andra briter som etablerade sig i Göteborg var Seaton och Wilson. Den

senare med det stora emigrantrederiet.

Slutord

Lives and livelihoods in Little London

är en mycket intressant bok med mycket faktauppgifter. Ett fel har jag dock upptäckt. Det gäller bildtexten på sidan 66 – Carnegie's Inn at Masthugget. Här har John Ashton tagit miste och placerat krogen på fel plats. Det borde stå antingen Carnegie's Inn at Klippan eller Carnegie's Inn at Kungsladugård.

På sidan 153 står en uppgift om att curlingen introducerades av familjen Thorburn när de (1823) anlände till Uddevalla. Detta är rätt men bör förtydligas med att den första curlingklubben i Sverige bildades 1846 i Uddevalla på initiativ av Andrew Macfie. William Thorburn var gift med Jessy Macfie, en syster till Andrew Macfie.

Och som ett ord på vägen:

Kom snart med en svensk upplaga av denna mycket viktiga bok!

Se www.ashton.nu/

Boken kan köpas för 250 SEK + porto genom e-post till john.ashton@telia.com 167 sidor, inbunden (ISBN 91-96425-48-X).

Lives and livelihoods in Little London

The story of the British in Gothenburg 1621–2001

John R. Ashton



WARNE FÖRLAG

Bokmässan i Göteborg 2003

Text och bild av Per Liljeström.

Årets Bok- och Biblioteksmässa slog nytt publikrekord. Fler än 110.000 besökare registrerades. Fantastiskt!

För första gången var jag på mässan utan ackreditering.- Två förmiddagspass i Släktforskarförbundets monter var mycket intressanta och givande – även för besökare hoppas jag.

Förbundet presenterade nästan hela sitt sortiment – allt som kunde packas i väskor och kartonger var med, samt inte minst det som fick plats i datorerna. Nytt för mässan var skivan över folkräkningen 1910.

Förbundet hade engagerat hjälp från bl.a. GöteborgsRegionens Släktforskare – GRS, Västgöta Genealogiska Förening – VGF och Dis-Väst. Fyra personer skötte monter under två pass varje dag torsdag – söndag.

Några eftermiddagstimmar ägnade jag åt att vandra runt på mässan. Det är oftast mycket givande (och kostsamt) att besöka de olika företagens monter. Tre Böckers avdelning ägnar jag flera besök för att träffa dess olika författare samt naturligtvis förlagschefen Lena Pilborg. Men det finns fler monter med intressanta böcker.

På fredagen hamnade jag hos de två författarna Lars Åke Augustsson och Stig Hansén. Jag köpte deras bok *Glad och förbannad – En bok om Bengt Göransson*.

-Det var synd att Du inte var här igår. Då kunde Du fått Bengt Göranssons namn i boken också.

-De' kan jag komma över, svarade jag. Värre är att jag när jag satt i bilen på väg till Klubb Lanternan i Sandarne för att dansa kom på att jag skulle frågat Bengt om han ville följa med. Han gillar att dansa precis som jag. Men ännu värre blev det på kvällen, när jag läste GP och såg att Bengt skulle vara på Majornas Missionskyrka kl 19. Det hade ju passat bra att dansa mellan 16 och 18, så hade jag kört Bengt den dryga kilometer som är avståndet mellan Sandarne och Chapmans Torg.

Förutom alla förlag och föreningar passar en hel del institutioner på att visa upp sig på mässan. Arkiven och museerna har stora och intressanta monter,



Lena Pilborg och Lennart Lauenstein i Tre Böckers monter.

som det är trevligt att 'botanisera' i'.

Många 'gamla' bekanta träffar man och även nya bekantskaper etableras. Vid ett tillfälle, när jag stod i förbundets monter, såg jag en kompis komma mot mig. Jag hejade, men kunde inte komma på hans namn. En smygitt på namnbrickan – **Ulf Schenkmanis!** Jag hade gått på samma nit som många före mig. Jag berättade då en anekdot om en episod som min hustru (och jag) råkat ut för, varpå Ulf sa:

-Men de' e' väl trevligt. Jag älskar när folk kommer fram och börjar prata.

På så sätt startade ett samtal som höll på i bortemot en halvtimme.

Frågan jag ställer mig (och vad värre är – frågan som hustrun ställer mig) efter varje bokmässa är:

Hinner jag läsa alla böcker innan nästa bokmässa?

Jag har dessutom lovat att anmäla (recensera låter så pretentiöst) flera av

böckerna för Västanbladet och Tidningen Släktdata. Boken om Bengt Göransson skall jag skriva något om till Nykterhets-Profilen.

Till sist – trots att det var fler på mässan i år var det bättre plats (torsdag-fredag) än på flera år. Det bättre utrymmet beror antagligen på att man efter flera års utbyggnad och experiment äntligen fått ordentlig struktur på 'gatorna' – så som det var de första åren.

Som sagt, platsen var rätt god bortsett från det stora antalet barnvagnar av tvillingmodell. Dessa mödrar (och fäder?) kan inte ha sett mycket av mässan p.g.a. ständiga krockar med framskyndande människor. Detta märktes tydligt på fredagen. Ett sätt att lösa problemet är att lägga in en extra dag – då kan onsdag och torsdag vara för fackfolk, fredag och lördag för allmänhet och söndagen för allmänhet med inriktning på familjer.



Fakta

Rekord i program och besök på Bok & Biblioteksmässan 2003!

"2 200 program under fyra dagar är alla tiders rekord på Bok & Biblioteksmässan", sa Bertil Falck, vid den avslutande presskonferensen på söndagen, ett par timmar före stängningsdags. Även besökssiffrorna förväntas stiga. På lördagen hade mässan 33 912 besök, vilket också var alla tiders rekord på Svenska Mässan under en dag.

2 200 programpunkter genomfördes under Bok & Biblioteksmässan. Det var seminarier, miniseminarier, scenprogram och monteraktiviteter. Aldrig någonsin har så många medverkat - 1500 författare, samhällsdebattörer, forskare och kulturpersoner från 63 länder.

Årets teman har varit polsk litteratur och populärvetenskap. Ett 15-tal författare har medverkat från Polen och en av de mest kända, världsreportern och författaren Ryszard Kapuscinski invigde mässan. I den polska montern har 21 förlag deltagit, haft möten och knutit viktiga kontakter.

Bakom det populärvetenskapliga temat stod Vetenskapsrådet, Lär för livet/Läsrörelsen och Utbildningsradion tillsammans med 30 samarbetspartner - universitet, högskolor, akademier, stiftelser, museer, myndigheter, bokförlag m fl.

Sammanlagt 15 000 personer deltog i 115 programpunkter på Forskartorget scen och i seminarier under temat populärvetenskap. Dessutom hade alla utställare på Forskartorget - ett 500 kvm stort område på mässan - många besök. Totalt medverkade 220 personer i de populärvetenskapliga programmen.

"För ett år sedan kunde jag inte drömma om vilket gensvar vi skulle få. Det har överträffat alla förväntningar, sa Lena Wollin, informationschef på Vetenskapsrådet, vid den avslutande presskonferensen.

Källa: <http://www.bok-bibliotek.se/index2003.html>

Bok-Nyhet

Utländskt ursprung

Nästan var tionde invånare i Sverige har utländsk bakgrund. I boken "Utländskt ursprung" får man ta del av rapporter, medborgarskapsakter och förhørsprotokoll, och får på så sätt inblickar i de händelser som fört människor till Sverige och i det liv de fått i sitt nya hemland.

Arkiven ger kunskap inte bara om enskilda människooöden, utan även om det svenska samhälle de mött.

Boken är avsedd för alla som vill veta mer om den svenska invandringens historia. Den kan användas som kursbok i arkivvetenskap och historiska ämnen. Boken ger vägledning till hur man söker i arkiven och fungerar som källa för den som vill veta mer om svensk dokumentation om invandrare och flyktingar.

Förlag Studentlitteratur

Författare: Elisabeth Reuterswärd / Anna Svenson

Tryckår: 2003 **Antalsidor:** 126 s.

ISBN: 91-44-03008-8

Se även www.svarbokhandel.ra.se/



TIDNINGEN SLÄKTDATA fortsätter här "följetongen" med sjökaptanen Emil Bergdahls memoarer.

Minnen ur mitt liv

Av sjökaptan Emil Bergdahl.

Våra hästar

Jag nämnde att vi hade en häst i vårt numera lilla stall, han hette "Rolf Krake", varför han hade detta namn vet jag ej, men väl att han var ett litet odjur som man absolut inte kunde lita på. Han försökte alltid bitas, och sparkade både med fram- och bakbenen. Jag kände emellertid till hans nycker och egenheter, så jag aktade mig väl för hans anfall. Jag var ju också van att handskas med hästar från min barndom. Förut hade vi haft en hel del hästar, och bland dem var det särskilt två stora av ardenerrass som hette Rosa och Doska. Dessa båda ston var de största och starkaste hästar som fanns i hela bygden, och då något särdeles tungt lass skulle förflyttas, såsom det stora ambulera tröskverket med sitt tunga ånglok, var det alltid dessa båda määrrar som spändes för. De var, trots sin storlek, mycket snälla och godmodiga, och som barn brukade jag ofta hälsa på dem då de var ute på bete på sommaren. Jag kunde då klättra på dem hur som helst och stående eller ridande på deras breda ryggar utan att de visade något tecken till otålighet, tvärtom, de kom alltid emot mig i galopp då jag nalkades deras betesmark. Jag måste ju erkänna att jag alltid hade några bitar socker att ge dem varje gång jag besökte dem.

Rosa fick ett välskapat föl, det var en hingst, och han fick för vana att spatsera in i kvarnen, där mjölnarbröderna Gustaf och Johan trakterade honom med hans älsklingsrätt havre. Det gick ju en tid, men så småningom blev fölet för stort och tungt, så när han kom in i kvarnen började det braka i golvtiljorna, och då det befarades att golvet skulle rasa med honom ner i turbinrummet under, måste en grind uppsättas och fastgöras i dörröppningen till kvarnen. Den unge hästen tyckte ju inte så särdeles om detta, men fick finna sig uti att bliva bespisad över grindspärren.

Konfirmation

Under sommaren 1894 beslöts att jag skulle gå och läsa för prästen. Detta skedde i Falkenbergs nya kyrka, för dåvarande kyrkoherden Elis Daniel Heüman. Denne sympatiska präst blev sedermera Kungl. Hovpredikant och flyt-

tade år 1896 till Adolf Fredriks församling i Stockholm. På hösten 1894 blev jag konfirmerad och strax därefter fyllde jag 14 år.

Falkenbergs nya och vackra kyrka invigdes den 14 oktober av biskop Rothe. Kyrkoherde Elis Daniel Heüman var initiativtagare till detta bygge. Det var han som genom sin storartade vältalighet fick församlingsborna att besluta om att bygga detta nya tempel. Den gamla S:t Laurentii kyrkan som hade anor från 1100-1200-talet var mycket trång och oansenlig. Den hade inte mer än 470 sittplatser och det var sannerligen på tiden att den lilla framåtskridande staden Falkenberg skulle prydas med en ny och större kyrka. Kyrkan uppfördes i s.k. Gotlandsgotik av byggmästare N. Andersson & Co i Göteborg och kostnaden för hela bygget gick till något över 90.000 kronor inklusive ringklockor, orgel, varmluftssystem samt konstnärligt målade fönster i blyinfattning med motiv från bibeln. Dessa fönster var importerade från Innsbruck i österrikiska Tyrolen. Byggnaden uppfördes av fin svensk granit och är mycket vacker både till exteriör och interiör.

Det var nära en mil att gå landsvägen till Falkenberg, och jag ville ju gärna köra eller rida dit på vår häst. Det var emellertid sällan jag fick ta hästen för detta ändamål emedan min fosterfar tyckte om att kуска runt i bygden och hälsa på goda vänner. Han sade att jag var ung och hade goda, friska och långa ben, varför det inte borde skada mig att få traska den långa vägen till staden och åter. Det hade han ju rätt uti, så jag opponerade mig inte.

En av mina läskamrater var Ernst August Hedén född den 27 april 1878 i Falkenberg. Hans far, konsul John August Hedén, var min gudfar. Hedén gick allaredan då, endast 16 år gammal, i Tekniska Högskolan i Göteborg, benämnd Chalmers, och använde den för chalmersisterna obligatoriska tofsen i mössan. Efter att ha tagit ingenjörsexamen studerade han praktiskt skeppsbyggeri på Lindholmens Mek. Verkstad samt på Schichau-varvet i Danzig och i För-enta Staterna. Vid hemkomsten blev han ingenjör vid Götaverken, där han vid

Hugo Hammars pensionering 1938 blev högste chef och direktör. Han avled den 27 december 1944 antagligen i sviter av en förkylning han ådrog sig vid kryssaren "Tre Kronors" sjösättning vid Götaverken den 18 december samma år.

Det är att beklaga denne store och verksamme mans, mänskligt att döma, alltför tidiga bortgång.

Ny kvarn vid Suseån

På udden vid andra sidan av den gamla Bobergsbron över Suseån i Eftra socken, benämnd nr 1 Hallarna, låg under 1800-talet en gammal kvarn. Denna blev nedlagd och riven då den gamla dammen, vid ett ovanligt högt vattenstånd år 1868 blev genombruten av vattnet i ån. Dammen var icke stark nog att motstå vattenmassorna då den uteslutande bestod av trä och jord. Denna kvarn, som hade anor från 1200-talet ägdes 1869 av en Bengt Petter Svensson. Då det nu blev fråga om att bygga en ny damm av sten, ville emellertid inte denne Svensson vara med om bygget, utan sålde vattenkvarnen och Hallarna till bybor i Boberg för 12.000 kronor och inköpte egendomen Arvidsgård för dessa penningar. Nu uppförde lottägarna en kraftig damm av sten och en ny kvarn mitt för den gamla, men på Skreasidan av Bobergsån. Detta bygge var färdigt år 1870. Stendammen existerar fortfarande när detta skrives 1953. Kvarnen lades emellertid ned definitivt den 21 maj 1952, då den hade varit igång under över 80 år. Min fosterfar Otto Persson i Boberg ägde 8 lotter i kvarnen av 12, resten 4 lotter ägdes av bybor i Boberg. Då Persson sålde egendomen Broen till von Braun 1894 ingick också de av honom ägda kvarnlotterna i köpet. Senare bildades ett bolag år 1908 med ett aktiekapital av 60.000 kronor under firma A/B Bobergs kvarn. Fru Cicilia von Braun sålde då sina 8 lotter i kvarnen som hon hade köpt av min fosterfar.

A/B Bobergs Kvarns aktieägare byggde 1916 ett elektriskt kraftverk på 50 hkr och började driften 1917 varvid kvarnen elektrifierades. Hela anläggningen såldes året därpå till en nybildad kraftförening kallad Bobergs Kraftförening u.p.a. med andelsägare ända ner till Harplinge. Mellan år 1920-24



Dammen vid Hallarna idag. Kvarnstenen minner om den gamla kvarnen. Kraftverket skymtar till höger och är fortfarande i bruk.

Foto: Lars Helligren

utbyggdes kraftstationen till cirka 200 hkr. År 1929 sålde kraftföreningen hela anläggningen med ledningsnät, kvarn och Hallarna till Yngeredsfors Kraftaktiebolag för 392.000 kronor vilket icke fullt täckte vad anläggningen hade kostat, men det ansågs att kraftföreningen ändå hade gjort en god affär. Kraftföreningen rätade ut Bobergsån nedanför bron genom att spränga en kanal och vann därigenom en meter större fallhöjd och 30 % mer elektrisk kraft. Vattnet kunde därefter hastigare rinna undan. Arbetskostnaden för denna kanal gick till cirka 7.000 kronor vilket ansågs vara väl använda pengar.

Mjöltnare och fiskare

Mjöltnarebröderna Johan och Gustaf var mycket intresserade av fiske och på lediga stunder, då där inte var så mycket arbete i kvarnen, kunde man alltid finna en av dem, med det långa kraftiga skafet till en laxhåv mot sin axel undersöka strömfåran nedanför bron. Det var sällan någon dag utan de fick flera stora laxar och laxöringar i sina håvar. De byggde också bastanta ålkistor ovanför vattenfallet, och i dessa fick de ofta mängder av ålar i olika storlekar. På detta

sätt försåg de sig själva samt vårt och Schütts hushåll med lax och ål. Även utifrån bygden kom köpare av den färska och läckra fisken, varvid dessa sympatiska och arbetsamma bröder kunde göra sig rätt så bra extraförtjänster, vilket min fosterfar inte alls hade något emot. Det var mycket intressant att stå på bron nedanför vattenfallet och titta på när stora kraftiga laxar försökte hoppa uppför och över fallet. Detta skådespel inträffade då det var högt vatten i Bobergsån och då laxarna genom instinkt ville komma förbi fallen och längre upp i ån för att leka.

Broar över Suseån

Beträffande bron över Bobergsån (Suseån) så byggdes den i början av 1800-talet närmare bestämt år 1805. Den ersatte då en träbro som hade legat på samma ställe och hade sammanbundit socknarna Skrea och Eftra. Bron består av ett valv sammansatt av skickligt sammanfogade stenar av granit. Den är mycket vacker och påminner något om den gamla tullbron i Falkenberg fast i jämförelse som 1 till 5.

Förr fanns också en bro över Bobergsån längre ut åt sjön Kattégatt vid Brogård. Denna hörde till en riksväg som

från Falkenberg gick förbi Skrea kyrka, vid sidan av höjden Smörkullen samt över bron, som var av trä, genom Halland till Halmstad. Det sägs att Engelbrekts befrielsehär marscherade denna väg 1434 och även hertig Karls, sedermera Karl IX, trupper traskade denna väg under dansk-svenska kriget i slutet av 1500-talet.

Skrea Strand

Något närmare Falkenberg på Kattégattkusten ligger den mycket frekventerade badorten "Strandbaden" vid Skreabukten. Badhotellet här sorterar under "Grand Hotell" och är uppfört år 1931. Här församlas tusentals badgäster från olika håll i Sverige och det förekommer ofta att utländska gäster förirrar sig hit för att kunna njuta av härliga salta bad och ligga och sola sig i den rena fina sanden på badstranden. Det har på senare år tillkommit en rad vackra privata villor på den södra sidan av Ätran och byggnadsverksamheten här är stor. År 1951 blev Skrea församling införlivad med Falkenbergs stad. Förändringen i omgivningarna i den lilla men gamla staden Falkenberg är kolossal på senare år

forts på sidan 16

Välbesökt Höstmöte på

Årets ordinarie höstmöte hölls på Nordengården den 18 oktober.

Som mötesordförande och mötessekreterare valdes föreningens ordförande och sekreterare, det vill säga Christer Engstrand och Håkan Hansson.

Efter att verksamhetsberättelse och revisionsberättelserna upplästs beviljades den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Verksamhetsberättelsen finns i sin helhet i separat artikel här intill.

Styrelse med suppleanter samt revisorer med suppleant för innevarande verksamhetsår består av samma personer som under det föregående året med den förändringen att styrelsesuppleanten Kent Edvinsson, som undanbett sig omval, ersatts av revisorssuppleanten Eva Holmén och att Inger Samuelsson tillträtt som revisorssuppleant i hennes ställe.

Budget för verksamhetsåret 2003 – 2004 presenterades och godkändes av mötet. Därefter fastställdes att medlemsavgiften för år 2004 skall vara oförändrat 125 kronor.

Till valberedning för innevarande verksamhetsår omvaldes Lars Hellgren och Erik Levander. Per Liljeström, som undanbad sig omval, ersattes med Inger Drottz.

Inga motioner eller förslag från styrelsen hade anmälts till detta möte.

Under punkten övriga ärenden frågade Nils Marelius hur det gått med insamling och inbindning av föreningens handlingar. Björn Bergdahl berättade då att handlingarna är kompletta och att en pärm med dessa inlämnats till Föreningssarkivet. Eftersom Nils Marelius ansåg att handlingarna skulle bindas in gjordes en omröstning om detta. Denna resulterade i beslut om att inbindning inte skulle göras.

Efter att den formella delen av höstens möte nu var avklarad tackade ord-



föranden för allas medverkan och avslutade mötet. Detta höstmöte besöktes av ungefär fyrtio medlemmar.

Avbrott för kaffe och smörgås gjordes nu. Detta har blivit tradition på föreningens höst- och vårmöten. Vid dessa kaffestunder ges ju möjlighet att träffa bekanta och få nya bekanta och tillfället tas alltid till vara och diskussionens vågor gick som vanligt höga.

Efter kaffeavbrottet hölls en mycket intressant presentation av Niklas Hertzman från företaget Microscan i Trelleborg. Han berättade och visade bilder om företagets verksamhet och dess produkter, som består av avfotograferade arkivalier från Skåne, Blekinge och Halland.

Mycket intressant var att få se skillnaden mellan de traditionella mikroporten av kyrkböcker och de digitalt i färg avfotograferade kyrkoböckerna. Partier som på de traditionella fotona är svårtade av till exempel vattensador var på färgfotona fullt läsbara! Dessutom kan dessa bilder, som säljs per församling på CD, zoomas till önskad storlek.

Förutom kyrkböcker finns mantalslängder men även andra register. Den intresserade kan få mer information på företagets hemsida på adressen www.microscan.nu.

Sista punkt på höstmötet gällde Släkdatas CD som tillsammans med vår tidning sänts ut till alla medlemmar. Innehållet i CDn hade presenterats i tidningen men vissa saker föreföll oklara och Mats-Olof Sander och Christer Engstrand svarade på de frågor som nu ställdes beträffande användandet.

L Hgn



Foto: Per Liljeström

Niklas Hertzman från Microscan

Nordengården



Foto: Per Liljeström

Verksamhetsberättelse 2002-2003

Föreningen Släktdata har under verksamhetsåret haft två medlemsmöten, ett höstmöte i oktober 2002 på Hinsholmsgården i Västra Frölunda och ett vårmöte i april på Nordengården i Göteborg. På höstmötet, efter ordinarie mötesförhandlingar, presenterade Fredrik Forsell från Genline möjligheterna att läsa kyrkböcker via Internet. Till vårmötet var Carl Löfving inbjuden att tala om ämnet - Väst-sverige för 1000 år sedan. Nils Marelius rapporterade från Släktforskar- och förtroendemannakonferensen i Skellefteå den 15-16 mars och Mats-Olof Sander visade hur sökning i register kan göras.

Registerarbetet har fortsatt och nya register inlevereras fortlöpande till föreningen. Totalt fanns vid verksamhetsårets slut över 1,1 miljon personposter i föreningens register. Allan Palmgren har ansvarat för kontroll och ändringar i inkommande register och har under året även skött distribution av register till självkostnadspris till medlemmar och andra intresserade. Allan ger även råd och stöd till alla registrerare.

För att snabbare utöka Släktdatas register inbjöds hösten 2002 skriftligen ett utvalt antal släktforskarföreningar till ett samarbete kring register. Föreningen Släktdata har också haft möten med Hallands Genealogiska Förening och Värmlands Släktforskarförening för att diskutera möjligheterna till samarbete kring register. Föreningens ansträngningar att samarbete med andra föreningar kring register har tyvärr inte lyckats ännu, däremot välkomnar föreningarna samarbete inom andra områden med Släktdata. Anledningen är att de flesta föreningar får

intäkter från försäljning av sina register; en försäljning, som man inte vill avstå ifrån.

Föreningen Släktdatas hemsida är mycket välbesökt och antalet besök har under det gångna året ökat från ca 180 000 (2002) till ca

270 000 (beräknat utfall 2003 - baserat på första halvårrets siffror), en ökning med ca 50%. Antal besök/dag var 2002 ca 500, 2003 ca 740. Det bör dock observeras att statistiken för antal besök är svårtolkad, ökningen är dock säkerställd.

Webmaster för Släktdatas hemsida är Mats-Olof Sander.

Under verksamhetsåret har ett stort projekt för att utveckla en CD genomförts inom föreningen. Projektet startade i december 2002 och avslutades i juli 2003. Ett stort arbete har nedlagts på CD:n, som förutom samtliga Släktdatas register innehåller en sökmotor, utvecklad av Mats-Olof Sander, och annat intressant material och nyttigheter för släktforskare. CD:n framställdes i 1000 ex., varav ca 500 ex. distribueras till föreningens medlemmar, övriga ex. används vid t.ex. Släktforskar dagarna i Ronneby och andra släktforsarmöten. Föreningens avsikt är att uppdatera och vidareutveckla CD:n kommande år.

Tidningen Släktdata har under året utkommit med 4 nummer. Redaktionen, bestående av Lars Hellgren och Per Liljeström, har under året utökats med Lennart Johansson och Jan-Ove Frantzich; Jan-Ove är även ny "tidningsmakare". Redaktionens arbetsformer har diskuterats och ändrats med syfte att få en ännu bättre tidning. På föreningens nya CD finns gamla nummer av tidningen samlade.

För att underlätta arbetet i föreningen har under året ett forum öppnats på Internet, öppet för styrelse och redaktion. I detta forum sker kommunikationen enklare och effektivare inom sty-

relsen och tidningsredaktionen utan att personliga mail behöver utväxlas och behovet av personliga möten för att utföra föreningsarbete har också minskat.

Föreningen har under verksamhetsåret tagit initiativ till att under augusti 2005 i Göteborg arrangera de årliga Släktforskar dagarna. Tillsammans med föreningarna Göteborgsregionens släktforskare, GRS, och DIS-Väst har ett flertal möten genomförts för planering av arrangemanget "Porten mot väster". I april 2003 inlämnades formellt ansökan till Sveriges Släktforskarförbund. (Ansökan behandlades i förbundets styrelse i augusti 2003 och beslutet blev att föreningen Släktdata tillsammans med GRS och DIS-Väst skall genomföra arrangemanget 2005.)

Föreningen har, i samarbete med GRS och DIS-Väst och Sveriges Släktforskarförbund, beslutat att gemensamt utrusta och driva en forskarstuga i förbundets lokaler på 3:e Långgatan. Lokalerna invigdes söndagen den 7 september. I lokalerna finns bredbandsanslutna datorarbetsplatser, fullt utrustade för släktforskare.

Charlotte Börjesson, ledamot i Släktdatas styrelse, deltog under sommaren 2002 i SwedGenTour till USA. Resan anordnades i Sveriges Släktforskarförbunds regi, men Charlotte resa bekostades av föreningen Släktdata. Platser, som besöktes var Kingsburg, Ontario i Californien och Salt Lake City.

Föreningen deltog den 23-25 augusti i Släktforskar dagarna i Borlänge med bl.a. en monter, som var mycket välbesökt.

Föreningen har under året tagit initiativ till släktforskarträffar i samarbete med biblioteken i Västra Frölunda och Kungälv. Vid båda dessa tillfällen har temat varit "Rädda gamla bilder". I Kungälv visades även föreningens register. Föreningen har också medverkat i släktforskar möten i Borås och Alingsås tillsammans med lokala föreningar.

Medlemsantalet i föreningen har under året ökat från ca 450 till ca 500 betalande medlemmar.

Styrelsen för Släktdata har under året haft 6 protokollförda möten.

Styrelsen har under verksamhetsåret 2002-2003 haft följande sammansättning:

Ordförande	Christer Engstrand
Vice ordförande	Björn Bergdahl
Kassör	Gösta Dryselius
Sekreterare	Håkan Hansson
Ledamot	Charlotte Börjesson
Suppleant	Kent Edvinsson
Suppleant	Björn Jönsson

C:son, vilket namn

Hittat av Per Liljeström

**Visst ska grabben heta C:son!
En notis med denna rubrik
fångade mig för en tid sedan.**

Föräldrarna till en son ville ge honom namnen Linus C:son Ferdinand, där andranamnet alluderar på faderns förnamn. Fadern heter Claes Boström, men det blev tvärstopp hos folkbokföringen på Skattemyndigheten i Göteborg. Sedan svarade Länsrätten på samma sätt och till sist Kammarrätten.

Varför? Jo, man anser att C:son har efternamnskaraktär.

Enligt namnlagen får förnamn inte väcka anstöt. Det får inte leda till obe-

hag för den som bär namnet eller på annat sätt vara uppenbart olämpligt. Det betyder att man inte godkänner förnamn som egentligen är efternamn.

Föräldrarna överklagade till Regeringsrätten, och där vände det. Regeringsrätten har beslutat att C:son är godtagbart som förnamn. Dock, domen antyder att namnet inte skulle godkännas som enda förnamn.

Hur går det för alla som tidigare har fått avslag för liknande namnkonstruktioner och som alla fått avslag i Kammarrätten. Förmodligen är det överspelat, och barnen får leva utan ett tilltänkt specialnamn.

I artikeln saknas dessutom en uppgift:

'Konstruktionen är lik något som kallas patronymikon, det vill säga namn som bildas av faderns förnamn med den tillagda ändelsen -son eller -dotter.'

Här borde artikelförfattaren ha lagt till:

Konstruktionen är också lik något som kallas matronymikon, d.v.s. namn som bildas av moderns förnamn med den tillagda ändelsen -son eller -dotter.

Källa:
Bohusläningen / TT

Den glömda lagen

Hittat av Per Liljeström

Den 25 juli 2003 fick Sverige en ny lag som skall skydda internetanvändarnas integritet. Få webbsidor följer lagen.

Varje webbsida som använder s.k. 'cookies' skall klart ange att man använder detta 'hjälpmedel' för att kunna fånga oss surfare snabbt när vi är på väg till dem.

Cookies är ingen kaka till kaffet – i värsta fall kan det vara något mycket värre som fastnar i halsen. Här gäller det att vara vaksam. Rent tekniskt är det en liten textfil, som skickas över till din dator, för att du ska kunna surfa på den specifika sidan överhuvudtaget.

Poängen är att man vill följa dig och se vad du har för dig på deras webbsida.

Från den 25 juli gäller den nya lagen, och det verkar ha gått webbsidesmarkerna förbi. Personligen har jag endast vid några få tillfällen stött på informationen. Det har varje gång gällt en svensk webbsida. Men långt ifrån alla svenska sköter sig.

Nu är det naturligtvis inte av ondo allt som fångas upp av dessa 'småkakor', men som sagts:

Var vaksam!

Källa:
Bohusläningen / TT

Fakta

Från den 25 juli gäller den nya lagen om elektronisk kommunikation. Om den hemsida du besöker använder cookies i något sammanhang ska det framgå klart och tydligt. Det gör det ännu sällan. Men dessa cookies, små textfiler för att ge dig redskap att arbeta på datorn eller följa ditt surfande, kan du rensa bort. Två enkla sätt i Windows och Internet Explorer.

- Högerklicka på e-klienten. Då kommer en ruta upp med möjligheten att ta bort cookies. Klicka på den.

- Gå till "Den här datorn". Dubbelklicka på C:, välj filen

Windows, leta efter filen cookies, öppna den och släng innehållet.

- I Netscape kan du ställa in att cookies ska finnas så länge du surfar, men kastas antingen efter några dagar eller när du slutar surfa. Allt enligt eget önskemål.

- I Mac-världen görs det på liknande sätt. Öppna webbläsaren. Under rubriken redigera: Välj "inställningar". Hitta fliken "ta emot filer" leta rätt på cookies, markera dem och släng.

Hennings Ruta



-Va kan man kalla ett ord som känns skönt i munnen?
-Ordmaräng!

Donsötank

Bokanmälan av Per Liljeström

Donsötank, eller Rederi AB Donsötank, som det korrekta namnet är, är ett litet men välbyggt rederi på den lilla ön i Göteborgs Södra Skärgård. Detta rederi firade nyligen 50-årsjubiléum. Till jubiléet skrev Göran Valinder en skrift om rederiet, dess kvinnor och män.

Ursprunget

De, som startade rederiet 1953, var på olika sätt redan engagerade i den handel, som bedrevs på och från Donsö. Ursprunget är fiske, vadbinderi, kustfrakt och oljehandel, framförallt i Södra Skärgården.

Det var i huvudsak tre handelsfamiljer som bildade bolaget – alla djupt förankrade i det frireligiösa samhället på Donsö. Egentligen var de konkurrenter, men de var också väl förtrogna med vad samarbete betyder. Familjerna har dessutom vuxit samman genom äktenskap.

Bokmässan

-Du som är släktforskare och göteborgare, skall läsa den här boken, sa Lena Pilborg på Tre Böckers förlag, när jag frågade om de 'sen sist' gett ut något intressant.

Jag måste erkänna att Rederi AB Donsötank var ett för mig ganska okänt rederi. Men boken fascinerade mig. Dock, som släktforskare, saknar jag de släkttavlor, som bör finnas med i en bok av detta slag. Både antavlor och stamtavlor behövs för att kunna hålla ordning på personerna. Nu ger texten ibland ett förvirrande intryck, och mycket av detta hade undvikits med länkande släkttavlor.

Början

Grunden till rederiet läggs redan i början av 1900-talet med idogt arbete. Man arbetar upp små företag, som konsolideras och blir större. Handeln ökar – större och fler båtar anskaffas.

Religiositeten

Man har på ön i alla tider månat om varandra och i missionshuset och i hemmet har man bett för sin nästa. En av familjemedlemmarna har uttryckt det så här:

”Det är gott när någon suckar för en.”

Det nya rederiet

När Donsötank bildats började man så smått bygga upp en större verksamhet genom att 'byta upp sig' till större båtar. Så småningom blev det också fartyg i flottan. Det beställdes nytt från olika varv i Sverige och utomlands. De två senaste fartygen, som är rederiets största, byggdes i Kina, och mäter ca 18.100 dödviktston (dwt).

En av familjemedlemmarna var mycket återhållsam med ersättningar och förklarade att det berodde på underskottet i företaget. En av de andra kommenterade detta:

-Nu har John köpt en ny båt igen – för underskottet.

För Rederi AB Donsötank seglar idag fem fartyg mellan 5.200 och 18.100 dwt, och under rubriken *Befraktare* presenteras en del av rederiets samarbetspartner.

flesta båtarna/fartygen är avbildade (foto eller konstverk). Dock, flera av fotografierna är från större (?) hamnar, där både byggnader och annat syns. Varför har inte fotograferingsorten nämnts?

Skepps- och personregister

Ett separat skeppsregister finns men inget personregister. Synd.

Källförteckning

Källförteckning finns.

Fotokollaget

Fotokollaget på sista uppslaget är mycket förvirrande. Flera av fotografierna har monterats så att de ser ut som panoramabilder. Först efter noggrant studium finner man att så inte är fallet. Ett utrymme mellan varje bild hade inte skadat.

Till sist

Trots de kritiska orden (som ändock är få) vill jag rekommendera denna bok till alla som är intresserade av Göteborgs skärgårdshistoria och allmän fartygshistoria. Den är läsvärd.

1. Kristen Andreason (Skeppams Kristen) gm .Adeh O b f s dotter					
2. Ole (Kristens Ole)	3. Kristen (Lille Kristen)	4. Anna-Mari	5. Andreas	6. Adeh	
gm .Karin Hansson (Kristens Karin)	gm .Linnéa Larsén (Kristens Linnéa)	gm .12 John Kristensson			

Ett försök till stamtavla för de två Kristensson-familjerna.

10. Kristen gm .?	
11. Klara (Klara iKamm em)	12. John Kristensson (John iKamm em)
gm .Carl Nikkasson	1 a gm .4. A-M Kristensson
	2 a gm .Anna Mainborg

Albumbilder

På tolv sidor presenteras familjerna och deras verksamheter från 1898. Dessa fotografier ger liv åt familjehistorien.

Skeppslista

En mycket gedigen skeppslista presenteras i senare delen av boken. Listan omfattar 41 båtar/fartyg på 39 sidor. De

Denna stamtavla skall naturligtvis kompletteras till nuvarande generationer, samtidigt som åtminstone två ytterligare stamtavlor upprättas för Albert i Åsen och familjerna Lorentsson.

Tänk vad detta skulle underlätta att följa familjerna genom generationerna.

Förlag: Tre Böcker, Göteborg

n

Att skapa ett "dynamiskt" släkträd

av Christer Engstrand

Du har säkert funderat många gånger på hur du kan presentera resultatet av din släktforskning på ett mer överskådligt sätt, där man lätt kan "klicka" sig från generation till generation. Jag skall i denna artikel visa steg-för-steg hur du ganska enkelt skapar ett sådant "dynamisk" släkträd, baserat på ditt eget släktheregister. Resultatet är mycket användbart på din egen dator eller för publicering på din hemsida. Dessutom kan du lätt bränna en CD med släkträdet – en fin julklapp till dina nära och kära så här inför den stundande julen...

Om programmet och upphovsmannen

För några år sedan fann jag ett program, som visade sig vara ett fynd - programmet heter "The Dynamic Family Tree" och är skapat av engelsmannen Michael Horey, sedan 1992 pensionerad vetenskapsman, med radar som specialitet, och programmerare, född 1936. En riktig senior, som generöst låter dig ladda hem programmet helt gratis om du använder resultatet för eget bruk och inte säljer programmet eller resultatet vidare ("freeware").

Programmet Dynamic Family Tree (DFT)

- visar ett fullt grafiskt, hierarkiskt interaktivt släkträd i en vanlig webbläsare
- fungerar som en "Java applet", med mycket snabb åtkomst av data
- visar barn, make/makor och fyra generationer anor till proband (person) som valts (totalt 6 generationer)
- färger indikerar olika personers relation/släktskap med proband
- genom att flytta muspekaren över en person, kan faktauppgifter om personen läsas
- enkel navigering i släkträdet genom att antingen klicka på person, som visas i släkträdet eller genom att välja från en registerlista
- innehållet kan visas på 20 olika språk, även på svenska
- innehåller även en hjälpfunktion på svenska

Du behöver en Gedcom-fil från ditt släktheregisterprogram och en vanlig webbläsare (Internet Explorer, Netscape, Opera).

Då börjar vi...

Steg 1: På Internet går du till adressen www.dftcom2.co.uk/ och laddar

hem (download) programmet. Programmet är 856 kBytes stort och har du moderm kan det ta en 15-20 minuter att hämta det till din dator.

Steg 2: Dubbelklicka på det nerladdade installationsprogrammet **dftc1003.exe** och följ instruktionen för installationen.

Steg 3: Starta programmet, som nu finns på din dator, och du får upp ett fönster "Dynamic Family Tree Compiler". Gå till File > Open projekt och leta reda på din Gedcom-fil - peka på filen och klicka på Öppna. I fönstret visas namnet på den valda filen.



Steg 4: Gå till Options och ändra språk (language) till svenska – låt övriga alternativ vara oförändrade tills vidare (du kan pröva olika alternativ senare).

Steg 5: Klicka på knappen Compile och din Gedcom-fil bearbetas och Project Status ändras till > Compiled. Gå därefter till File > Save project och en ny mapp skapas på din dator, där din Gedcom-fil hämtades. Namnet på mappen blir automatiskt xxxxx-ged, (om din Gedcom-fil hade namnet xxxxx).

Steg 6: Dubbelklicka på den skapade mappen, dubbelklicka på mappen Website och i denna dubbelklickar du på filen **example** och därefter på träd-symbolen, så startar ditt skapade släkträd i din vanliga webbläsare.

KLART!

Saxat ur diskulogen med Släktforskarnytt Nr 62 Oktober 2003

De nära 800 medlemmarna i DIS-Mitt har fått sin sista papperstidning. Nu görs tidningen i stället enbart i PDF-format och läggs ut på regionföreningens webbsajt.

- På det sättet sparar vi pengar och blir dessutom mycket aktuella i vår information, säger föreningens ordförande Staffan Bodén. Vi kan helt enkelt inte fortsätta att posta en papperstidning mot bakgrund av de ökande portokostnaderna.

Beslutet om PDF-tidning togs i DIS-Mitts årsmöte i februari.

- Mötet var så gott som helt enigt. Det var bara en person som i diskussionen yttrade sig negativt.

Staffan Bodén ser bara fördelar med

övergång från papperstidning till PDF.

- Man kommer ifrån kostnaden för tryck och distribution till nära 800 medlemmar.
- Föreningen slipper arbetet med adressering av 800 tidningar.
- Tidningen ligger i färg på nätet och kan av medlemmarna skrivas ut på färgskrivare.
- I stället för två tidningar om året kan föreningen nu sikta på fyra.

- Vi blir alltså snabbare och mer aktuella med nätvarianten, säger Staffan Bodén. Och får någon medlem problem med att hämta hem tidningen så klarar faddrarna den biten.

Skribent: Bernt Stenmark



Exempel på ett släkträd, skapat med programmet Dynamic Family Tree. Proband är Gustav Vasa (markerad) och faktauppgifter om honom visas i övre höra rutan. Flyttas muspekaren till annan person i släkträdet, visas faktauppgifter för den personen. Dessutom kan ev. text om vald person visas genom klick på knappen ovanför namnet. Under Gustav Vasas namn anges en maka av tre (1/3) Katarina av Sachsen-Lauenburg – klicka på knappen med rund pilen, så visas nästa maka. Alla barnen till Gustav Vasa visas till vänster, siffran anger vilken maka som är barnets mor. Släkträdet visar 6 generationer; pilmarkeringar visar att det finns en tidigare resp. senare generation att visa. Klicka bara på en ny person och trädets fokus ändras!

Så här används släkträdet

Det fönster du får upp visar som proband (centralperson) den första personen i din Gedcomfil. Släkträdet visar förfäder och, när det finns, hustru och barn till probanden, som är den person som placerats näst längst till vänster i trädet. Vill du byta proband, klicka på den gula Totalindexknappen, så kan du se alla personerna i ditt register. Välj ny person och klicka på den ljusblå högerpilen Byt proband, så har du valt ny proband.

Färgmarkering i släkträdet och i regis-terförteckningen (Total-index):

- BLÅ = proband
- RÖD = anfäder och ättlingar till probanden
- GRÖN = övriga släktingar
- LJUSBLÅ = ej besläktade personer

Välj ny person som proband och färgmarkeringen ändras. Den mörkblå vänsterpilen Knappen, Ursprung-

lig proband, återställer till den först valda probanden igen.

Röda pilar stegar Bakåt resp. Framåt på samma sätt som en vanlig webbläsare.

Det finns många fler funktioner – pröva dig fram! Klicka alltid på knappar med ? för mer information – på svenska...

Släkträd på din dator, din hemsida eller på en CD?

Om du nöjer dig med att visa släkträdet på din egen dator, så behöver du inte göra mer än att komplettera med en genväg från ditt skrivbord till filen **example** (som du f.ö. kan döpa om till ett mer passande namn!)

Vill du publicera släkträdet på din hemsida eller på en CD, så flyttar du innehållet i mappen Website till din server på nätet eller till en CD – glöm inte att lägga en länk som pekar på filen **example** (eller vad du nu döpt den till).

Att tänka på

En Java-plug-in måste finnas i din webbläsare (samma krav gäller f.ö. sökfunktionen på Släktdatas CD – fungerar den, så har du säkert en Java-plug-in installerad). Om du saknar den, så finns här en länk till Sun, där du kan hämta den: <http://www.java.com/sv/>

Om ditt släkterregisterprogram kan skapa flera typer av Gedcom-filer, får du prova dig fram till det alternativ, som ger bäst resultat - det kan t.ex. vara problem med de svenska bokstäverna å, ä och ö.

Ett släkträd på nätet

Vill du se ett fungerande ”dynamiskt” släkträd på Internet – besök min historiska webbplats med över 2000 historiska personer, adressen är <http://historiska-personer.nu/>, klicka vidare på Släkträd (exemplet ovan är hämtat därifrån).

Över nätet tar det 30-90 sekunder innan inläsningen av den stora databasen till släkträdet är klar om du har modem, på en dator eller på CD är inläsningstiden mycket kort...

Lycka till – och mycket nöje!

Minnen ur mitt liv forts. fr. sid 9

och sedan Skreas innevånare blev inberäknade i stadens folkmängd gränsar den nog nära till 10.000 innevånare, 1953.

Hembygdsgård

Den förutnämnda längan Hallarna kallad, var en mycket gammal byggnad som stod kvar, efter att andra längor hade försvunnit under tidernas lopp som tillhörde samma gård. Däribland fanns även en ryggåsstuga som också är borttagen. I en gammal långa bodde då tvenne gifta bröder Johan och Gustaf, som jag förut talat om, med sina familjer. Dessa skötte om kvarnen och sågen därstädes och var mycket uppskattade av min fosterfar dels för sin enastående arbetsförmåga och dels för sin ovanliga muskelstyrka. Min fosterfar var för övrigt en av de starkaste männen i socknen, en snäll och godmodig kämpagestalt var han förvisso, som alla och jag inte minst, hade stor respekt för.

Emellertid har den återstående längan på senare tid blivit ombyggd till Hembygdsgård och tillbyggd med en gammal ryggåsstuga samt ännu en gammal långa som inköpts inom Halland och flyttats dit. Det var Yngeredsfors Kraftaktiebolag som i huvudsak bekostade anordnandet av Hallarnas Hembygdsgård. Det var emellertid på initiativ av museiintendenten i Halmstad Dr. Erik Salvén som denna gård kom till.

Beträffande detta gamla minnesmärke över mellersta Hallands kultur- och fornminnen är Dr. Salvén tillika med Yngeredsfors Kraftaktiebolag värda en eloge för allt arbete och all den kostnad som nedlagts vid skapandet av detta gamla kultursäte.

En av medarbetarna till denna gårds tillkomst är den kände och aktade lantbrukaren m.m. Johan Nilsson i Svengård, som troligen har offrat mycken tid och mycket arbete med att få allting färdigt i sitt nuvarande förstklassiga och intressanta skick. De som förstår det säger att vad som icke Johan Nilsson i Boberg vet om denna hembygdsgård är icke värt att veta. I gamla hävder kan man finna den gamla gården Hallarna nämnd allaredan så långt tillbaka som år 1583 och många har varit ägare till detta ställe under alla dessa år.

Hönseri

Vi bodde alltså i den lilla vackra villan nere vid ån som Otto Persson hade låtit

uppföra till sig för sin bostad på gamla dar. I det nya hönshuset installerades nu en massa höns, kalkoner, gäss och änder av mestadels ädla raser. Min fosterfar, fröken Blixt och jag hjälptes åt att sköta detta hönseri i stor skala, ja, jag måste erkänna att det var jag som i huvudsak skulle arbeta med skötsel av det hela. Persson inköpte även äggkläckningsmaskiner och artificiella hönor. Det var ett hårt arbete från tidigt på morgonen till sent på kvällen, men någon vinst på företaget blev det emellertid inte, då de glupska fjäderfåna åt upp hela förtjänsten. Man talar om att hönor är ena dumma kreatur, men vi hade en höna av vit Leghorns ras, som alltid brukade komma mig till mötes så snart jag kom in i hönsgården. Hon flög genast upp och satte sig på min axel och åt ur min hand. Då hon tycktes vara mätt och belåten flög hon tillbaka till marken efter att ha strukit sitt näbb mot min kind som ett slags tack för maten. En dag då jag kom in i hönsgården fann jag, till min stora sorg, hönan liggande död. Hon tycktes ha självdött utan synlig orsak.

Ägg till Jul

I detta sammanhang kan jag berätta att, på själva julafton 1894, för min fosterfar och jag in till staden Halmstad för att sälja ägg från vår hönsgård. Vid ankomsten ställde jag mig med mina korgar färska ägg på stora torget och inom två timmar var alla äggen slutsålda. De hade en strykande åtgång, trots att det rådde ett mycket dåligt väder med snöyra. Äggen betingade då kr 1.50 per tjog, vilket ju var bra betalt, men de var ju stora utvalda ägg från en större hönsgård, vilket jag särskilt poängterade för de torgbesökande husmödrarna. Då jag hade sålt slut på alla äggen gick jag med mina tomma korgar till min fosterfar, som under tiden höll till på hotell Mårtensson i sällskap med goda vänner från staden. Jag överlämnade en stor portmonnä fylld med de penningar som jag mottagit för de försålda äggen. Det var nu tid att ta tåget tillbaka till Heberg. För min del blev det ingen vidare glad julafton då vi sent omsider kom hem till Boberg. Jag blev förstås önskad god jul och fick några lovord av min fostermor för god säljarförmåga och ett par små julklappar och så var det tid att gå till

sängs. Något julkalas blev det således inte om man inte räknar ett par smörgåsar till kalas.

Det blev annat än som förut sagts och lovats mina föräldrar, nämligen att jag efter studentexamen skulle studera till läkare eller bli officer. Det blev ingenting av med dessa fagra löften som mina fosterföräldrar hade gett. Jag vill emellertid inte på något sätt klandra min fosterfar för detta. Jag behövdes som hjälp i hemmet, så det så. Det är emellertid oförståeligt att min fosterfar på gamla dar kunde bekosta ett stort tilltaget hönseri med en massa olika slags fjäderfån utan att egentligen ha någon erfarenhet av denna rörelse. Tusentals kronor gav han säkert ut för denna förlustbringande affär, för att nu inte tala om arbete både natt och dag för att allt någorlunda skulle gå i lås.

Jag får en ny cykel

I slutet av 1894 erhöll jag som gåva en ny, särdeles fin cykel, av min fosterfar. Den var stor och tung, en s.k. landsvägsmaskin av märket "Atalanta". Den kostade hela 360 kronor och det var ju mycket pengar på den tiden. Det fanns inte många cyklar i bruk då och jag var inte lite stolt då jag var ute på cykel-



Göteborg. Fiskekuttrar i kanalen utanför Feskekyrkan på 1880-talet. Original: Göteborgs Historiska Museum

färder. Ingen av mina jämnåriga lek-kamrater ägde någon cykel och de avundades mig säkert över mitt innehav av en sådan.

I februari månad 1895 fick jag tillåtelse att fara till Göteborg för att hälsa på min moder och mina syskon. Min far hade avlidit i början av november 1894 efter en lång tids sjukdom och jag ville efter bästa förmåga försöka att trösta min moder i hennes stora sorg. Jag startade från Falkenberg en kall vinterdag klockan 9 på förmiddagen och klockan 7 på eftermiddagen var jag välbehållen, men ganska trött hos min moder i Göteborg, som då bodde på Kaponnnergatan. Det var en distans av cirka 13 svenska mil som jag avverkade på 10 timmar trots åtskilliga dikeskörningar under vägen, då cykeln slirade i det hala väglaget av snö och is. Jag hade ju fått en hel femma av min fosterfar för att eventuellt köpa järnvägsbiljett, i den händelse att jag icke var mäktig att fullfölja resan på cykeln. Landsvägen Falkenberg – Göteborg gick ju parallellt med västkustbanan och det hade ju varit lätt att stiga på tåget vid någon station.

Stannar i Göteborg

Det var ju meningen att jag skulle återvända till Boberg efter mitt besök i Göteborg, men både min mor och jag själv var övertygade om att det inte var någon framtid för mig att förbli därnere som hönsskötare. Det blev därför överenskommet att jag skulle stanna och söka någon plats i Göteborg. Jag skrev nu ner till Boberg och talade om vårt beslut för mina fosterföräldrar. Min fosterfar blev mycket missbelåten och då jag en tid efteråt träffade honom i Göteborg frågade han mig varför jag hade rymt och samtidigt fordrade han att jag skulle återsända cykeln som jag hade fått. Jag förklarade för honom att jag inte kunde finna att det var någon framtid för mig att arbeta natt och dag för att sköta ett stort hönseri, i synnerhet som jag icke hade ringaste lust för denna syssla. Jag sade, att jag var inte rädd utan att jag skulle kunna klara mig i framtiden och tänkte arbeta mig fram på något sätt. Jag påminde honom också om cykeln vilken jag hade fått som gåva i vittnes närvaro och det var det enda av värde jag ägde som minne av Boberg.

Otto Persson återvände till Boberg och

en tid senare fick jag reda på att han hade tagit sin hushållerskas syster, Ivar Andersson, till fosterson i mitt ställe. Ja, jag måste erkänna att jag förut hade haft en liten aning om detta. Min fostermor hade nämnt något om det till utomstående och på omvägar hade jag fått reda på vad som var i görningen. Hon tyckte inte något vidare om mig och var nog glad över att jag inte återvände. Jag hade en känsla av att inte vara väl sedd av henne och det var ett av huvudskälen varför jag inte ville återvända till Boberg.

Arbete i Göteborg

Ja, nu var jag hos min fattiga moder i Göteborg. Jag blev dock inte sysslös mer än några dagar, då jag fick plats som springpojke hos fru Mathilda Johansson i hennes skofabrik på Östra Hamngatan. Jag fick hela 20 kronor per månad i lön och tillåtelse att själv hålla mig med cykel i affärens ärenden runt om i staden. För detta fick jag inte något extra.

Efter några månader tröttnade jag emellertid på detta arbete och fick plats hos firma J.A. Wettergren & C:o, på hörnet av Östra Hamngatan och Kungsgatan. Detta var innan Wettergrens stora byggnadskomplex vid Stigbergssliden kom till. Arbetet här bestod i att transportera tygpäckar från lagret åt tillskärarna enligt deras beställningar. Det var ett mycket hårt arbete, men man blev emellertid mycket väl och humant behandlad av lagerchefen Orstadius, som var en sympatisk man att arbeta under. Även här hade jag den stora summan av 20 kronor i månaden.

Nu hade sommaren kommit och för att öka mina små inkomster, började jag arbeta varje söndag i Slottskogen på den s.k. Malmgården, där den numera avbrända Malmgårdsvillan låg. Hela dagen, från tidigt på morgonen till sent på kvällen serverade jag törstiga och hungriga kunder öl, porter, läskedrycker och smörgåsar. Detta arbete inbringade mig minst 10 kr. i dricks-pengar varje söndag och därtill fick

man ju äta nästan så många smörgåsar som man orkade med under dagen, dock utan att göra uppehåll i arbetet. Varje söndag sent på kvällen kom jag alltså trött men mätt och belåten hem efter dagens jäkt. Dessa extra slantar skulle delas på tre håll, nämligen till hemmet för mat och logi, till en del absolut nödvändiga klädespersedlar samt till lektioner i det engelska språket på vardagskvällarna efter slutat arbete hos Wettergrens.

Jag minns särskilt en vacker söndags-eftermiddag, då jag nämligen fick en hel tia i dricks. Det var då en greve Levenhaupt med några andra glada och trevliga herrar gjorde en utflykt och spatsertur till Slottskogen. Han med sina vänner slog sig ner vid mina bord och bjöd alla närvarande gäster, mest småhantverkare och arbetare med barn och blommor, på önskad förtäring. Jag behöver väl inte tala om att glädjen blev stor överlag och det såg ut som den frukostige greven och hans vänner också hade hjärtligt roligt, då de omsider skratande avlägsnade sig. Den dagen räknade jag in en kassa av över 20 kronor i dricks, vilket var den högsta inkomsten jag hade haft under mitt arbete i Skogen. Det var ju för övrigt lika mycket som jag förtjänade hos Wettergrens på en hel månad.

Ja, så gick ännu en vinter och under tiden arbetade jag hos Wettergrens och förkovrade mig i det engelska språket under lektionerna på kvällarna.

Jag vill till sjöss

I april månad 1896 sade jag upp mig hos Wettergrens. Jag hade nämligen genom kapten Smitt, som hade en förhyrningsbyrå för sjöfarande intendenturpersonal, blivit antagen som mässuppassare på en nybyggd ångare vid namn "Ymer", tillhörande Wikanderska Rederiet i Stockholm. Denne ångare låg i Skottland under utrustning. Mönstringen skulle ske en av de närmaste dagarna. Då jag förut under min vistelse i Göteborg hade yttrat till min moder min önskan av att gå till sjöss, gick hon till denne kapten Smitt, som hon kände personligen, och resultatet blev att jag verkligen skulle börja fara på böljan den blå, som de säger.

forts i nästa nummer

TIDNINGEN SLÄKTDATA
önskar föreningens medlemmar och läsare

God Jul
och
Gott Nytt
släktforskarår



Hennings Ruta



Jag har inte tid att släktforska på julafton!

Håkan Skogsjö på Rötter i oktober 2003:

Den släktforskande riksdagsmannen Martin Andreasson (fp) uppmärksammar behovet av en långsiktig lösning på församlings/sockenindelningsfrågan i en riksdagsmotion. Han vill att det gamla sockenbegreppet återinförs och att sockenindelningen baseras på den församlingsindelning som fanns när kyrkan skildes från staten.

I ett mejl till Nättidningen RÖTTER skriver han:

– Både av principella skäl och på grund av hänsyn till kulturhistorien och hembygdsintressena anser jag att Svenska kyrkans indelning inte ska läggas till grund för statens indelning. När hundratal församlingar med medeltida ursprung försvinner kan man inte med kulturhistorien som argument lägga indelningen i händerna på Svenska kyrkan, som måste ha full frihet att organisera sig som man själv finner ändamålsenligt utan att detta får konsekvenser för statens indelning.

– I stället bör statens församlingsindelning (som helst bör byta namn till sockenindelning) baseras på den indelning som har en historisk rikets indelning i exempelvis folkbokförings-sammanhang styrs av en fristående organisation.”

PLm

EXTRA

Du har väl inte glömt!

Du har väl inte glömt att skicka dina kort?

Du kanske undrar vilka kort? Som medlem i någon släktforskarförening borde du ha fått Släktforskarförbundets och Hembygdsförbundets kort att skicka till Kulturdepartementet, Finansdepartementet och Riksskatteverket.

Du får dessutom ett kort som inte är adresserat. Det kan du skicka till vem du vill. Jag har skickat mitt till Göteborgs-Posten. Andra har skickat till andra tidningar, någon har kanske skickat till televisionen. Huvudsaken är att du skickar till någon som du tror kan påverka frågan.



Nya register i Släktdatas arkiv

Register som tillkommit eller förändrats sedan Släktdata Nr 3 2003 trycktes.

Församling	Län	Bok	Period	Antal tot.	Antal nya	Registrerat av	Filnamn	SCB-kod	Anm.
Bergum	O	Döda	1741-1772	451	451	Rolf Eknefelt	BERGM-D1	148027	
Bergum	O	Döda	1773-1844	1.780	1.780	Rolf Eknefelt	BERGM-D2	148027	
Bergum	O	Födda	1741-1772	579	579	Rolf Eknefelt	BERGM-F2	148027	
Bärfendal	O	Döda	1688-1920	2.579	2.579	Håkan Andersson	BARFE-D1	143004	
Bärfendal	O	Födda	1688-1840	2.024	2.024	Håkan Andersson	BARFE-F1	143004	
Bärfendal	O	Födda	1841-1920	1.379	1.379	Håkan Andersson	BARFE-F2	143004	
Herrestad	O	Döda	1689-1748	1.543	1.543	Christer Haglund	HRSTO-D5	148510	
Herrestad	O	Födda	1689-1748	1.733	1.733	Christer Haglund	HRSTO-F4	148510	
Käringön	O	Vigda	1795-1850	163	163	Mikael Karlsson	KARIO-V1	142108	
Naverstad	O	Döda	1871-1920	2.769	2.769	Håkan Andersson	NAVER-D5	143504	
Naverstad	O	Födda	1871-1890	1.987	1.987	Håkan Andersson	NAVER-F5	143504	
Naverstad	O	Födda	1891-1920	1.891	1.891	Håkan Andersson	NAVER-F6	143504	
Norra Fågelås	R	Födda	1748-1810	3.472	3.472	Margareta Ekelund	NOFAG-F1	168406	
Skaftö	O	Vigda	1800-1850	225	225	Mikael Karlsson	SKAFT-V1	148503	
Uddevalla	O	Vigda	1698-1748	1.248	1.248	H & W Ängermark	UDDEV-V1	148501	
Vänernborg	P	Födda	1861-1920	10.755	0	(se dokum.posten)	VANBG-F6	158001	1)
Vänernborg	P	Vigda	1776-1920	6.642	0	(se dokum.posten)	VANBG-V5	158001	2)
Summa:				41.220	23.823				

1) Ersätter VANBG-F5 2) Ersätter VANBG-V4

Så här når Du informationen i Släktdatas arkiv:

Vår hemsida <http://www.slaktdata.org> innehåller alltid den aktuella registerinformationen.

Registren uppdateras kontinuerligt där och kan laddas ner till Din dator.

Bidrag med nya register

Nya register avsedda att ingå i Släktdatas arkiv mottager vi gärna. De kan sändas till Allan Palmgren, Kringalles väg 24 C, 443 34 Lerum.

Allans E-post-adress är: allan.palmgren@mailbox.swipnet.se

Observera!

Det finns fel i nästan alla register.

Se därför om möjligt själv efter vad som står på mikrokorten!

Ett register är endast en förteckning över punkter i kyrkoboken, avsedd att underlätta vidare sökning.

Avsändare: FÖRENINGEN SLÄKTDATA, Nedergårdsgatan 18, 416 54 Göteborg

Begränsad eftersändning

Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med den nya adressen angiven.

Välkommen till FÖRENINGEN SLÄKTDATAs Vårprogram.

Nästa medlemsmöte:

Lördag 17 april 2004

Program för GöteborgsRegionens Släktforskare:

Måndagen den 23 februari kl. 18.30. *Föreningskväll* på Erik Dahlbergsgatan 36 B.

Västsvenska ortnamn under 1000 år. Maria Löfdahl från Dialekt-, Ortnamns- och Folkminnesarkivet kåserar.

Söndagen den 7 mars kl. 10 - 14 *Öppet Hus* på Erik Dahlbergsgatan 36 B med bl.a. släktforskarakut med Per Clemensson. Demonstration av bibliotek och CD- skivor. Kaffeservering.

Måndagen den 22 mars kl. 18.30 *Ordinarie årsmöte* på Erik Dahlbergsgatan 36 B.

Morgonsol. Hur var det att växa upp på barnhem? Nils Zandhers berättar.

Måndagen den 19 april kl 18.30 *Föreningskväll* på Erik Dahlbergsgatan 36 B.

Programmet ej fastställt.

Anmälan till Karin Holger tel. 031 - 40 85 20. Kom i god tid för ytterdörren låses. Vid förhinder - ring återbud!

ALINGSÅS SLÄKTFORSKARFÖRENING

Vårprogram 2004

Måndag 19 januari kl. 18.00 – 19.30

SLÄKTFORSKARHJÄLP. Du som är nybörjare och vill ha hjälp med din släktforskning eller om du hållit på ett tag men kört fast. Kom till huvudbibliotekets forskarrum så skall vi försöka lösa problemen.

Du kan också få komma på annan tid än annonserat! Du som inte är medlem men tänker bli är också välkommen.

Plats: Alingsås huvudbibliotek.

Onsdag 21 januari kl. 19.00

Föredrag av **BJÖRN DAHRÉN** från Alingsås berättar om sin forskning om Loholmen i Gräfsnäs

Inträde: 40 kr. kaffe med dopp ingår.

Plats: Hillsalen, V:a Ringgatan 20

Onsdag 4 februari kl. 18.30

CAFÉKVÄLL Tag med eget forskningsmaterial och övrigt som berör ämnet som du vill diskutera med kollegorna.

Kaffe eller te med dopp 30 kr.

Plats: Konditori Orion Kungsgatan 20

Tisdag 17 februari kl. 19.00

Föreningens **ÅRSMÖTE**. Efter årsmötesförhandlingarna blir det bildvisning av **GÖSTA SANDBERG**, Alingsås museum

Plats: Hillsalen, V:a Ringgatan 20

Torsdag 26 februari kl. 18.00 - 19.30

Föreningen SLÄKTDATA informerar och demonstrerar hur man via Internet och sin egna CD-skiva söker i föreningens dataregister med ca 1,2 miljoner personer.

Plats: Biblioteket Alingsås

Förhandsanmälan, till:

John Hedvall, tel. 0322-158 11

E-post: john.hedvall@swipnet.se

Övrig information, se medlemstidningen eller föreningens hemsida, <http://hem.passagen.se/asf1989/>